



MOTION

Var tredje bonde som driver lantbruk i Sverige är idag över 65 år gammal och kunskapen om var maten kommer ifrån bland skolelever är stundtals sisådär. Hur gör vi för att öka ungas kunskap om matproduktion och hur lockar vi unga till den en bransch som behöver arbetskraft? – citat från Lrf

I dessa tider när miljön är i stort fokus och man felaktigt dömt ut bönderna i Sverige som skurkar och därmed sagt att det röda köttet är det största problemet så finns det mycket saklig fakta på att det vore en katastrof om vi slutar bruka våra jordar i Sverige.

Allt som växer binder kolet i marken och ju mer vi odlar och brukar jorden i Sverige desto mer påverkar vi miljön i positiv riktning. Gräv där du står är ett gammalt uttryck att göra och påverka där vi är.

Man har fått bönderna att ge upp sina verksamheter till förmån för det importerade köttet och grödorna vilket gett brist på bönder som vågar satsa här och också gett skuld och skam till dem som fortfarande vågar.

När ska vi i Sverige våga stå för våra egna produkter? När ska vi våga tro att det som vi alla mest behöver är mat för att kunna överleva och den maten som vi odlar och driver upp är renare och djuren behandlas på ett respektfullt sätt?

Ju längre vi kommer från landet till stan ju sämre är det.

Bodenalternativet föreslår

- att lägga en övergripande försörjningsplan för hela Kommunen för att säkra livsmedelsproduktionen för medborgarna samt värna om miljön.
- att alla årskurser från förskola till åk 6 ska besöka en bondgård minst en gång/år.
- att ta in ett digitalt läromedel till alla skolor från förskola till åk 6 som idag finns på Lrf som berättar vart maten kommer ifrån, hur allt växer, om djuren och om arbetsrollerna. Lätt att använda och förstå. Krävs ingen utbildning för lärare.

Boden 2019-02-22

Seija Fallemark
Bodenalternativet